

*Lege ruimte, holle frasen
niet bedoelen wat je zegt.
Gaan we zo ons leven lijden
steeds op afstand, niet oprecht.*

*Egocentrisch, zonder vreugde
nooit ècht delen met elkaar.
Wat ik vind is pas belangrijk,
heb mijn mening voor je klaar.*

Kom !

*Luister eerst eens naar die ander.
Laat wat jij vindt, nou eens gaan.
Want alleen met die intentie,
kan pas echt contact ontstaan.*

*Een gezond, gelukkig
en verbonden 2019 gewenst.*

*Pierre Linssen
webmaster www.tukhut.nl*

