



Bergwandelen  
Alpinisme  
Sportklimmen



## ... Zomaar een herfstweekend in Sy ...

Wij, Karien en Giel, genieten zelf erg van buitensport en proberen af-en-toe onze vrienden ook met dit virus te besmetten. We hadden voor het eerste weekend van de herfstvakantie een groep van twaalf man (en vrouw) opgetrommeld, om lekker een weekendje in de Ardennen te gaan kanoën, wandelen en mountainbiken.

Toen wij zelf op vrijdagavond rond 20.30 uur in de Tukhut aankwamen zaten er al een paar van onze groep te genieten van een lekkere Westmalle: we hadden verwacht de eersten te zijn, maar gelukkig hadden patrons Hannie en Ton ook voor ons een biertje koud liggen....

Op zaterdagochtend sloten de laatsten zich bij onze groep aan, en zijn we op zoek gegaan naar een kanoverhuurder die halverwege oktober nog open was. In onze zoektocht kwamen we langs Durbuy, waar we eerst een kopje koffie zijn gaan drinken. Net buiten Durbuy vonden we uiteindelijk een kanoverhuurder waarvoor het seizoen nog niet afgelopen was, en als klap op de vuurpijl trokken de wolken open!

Waar we in Durbuy nog blij waren geweest met de gaskachel op het overdekte terras, was het nu heerlijk kanoën in het herfstzonnetje. Na een kleine twee uur kwamen we aan bij het eindpunt, waar een aantal mensen ook wel blij om was... Bij alle peddels misten namelijk de rubber ringen die ervoor



bedoeld zijn om "droge handen" te houden, en dus druppel je langzaam toch wel nat.

's Avonds hadden we het geluk dat ze bij restaurant "La Ferme" in Sy zelfs nog een grote tafel voor 12 personen hadden: we zullen de volgende keer niet vergeten te reserveren! Dit restaurant is overigens echt een aanrader, zolang je geen vegetariër bent :-). Deze avond stond er namelijk wild zwijn en hert op het menu, en ik moet zeggen dat het echt erg lekker was: een aanrader indien je (tegen een erg schappelijke prijs) voor een haute cuisine diner wenst aan te schuiven! De waard had bij de maaltijd ook

een lekkere huiswijn, en toen we (na voldoende hiervan geproefd te hebben) naar de Tukhut terug rolden konden we zo onze mandjes in.



Bergwandelen  
Alpinisme  
Sportklimmen



Op zondag hebben we de groep na het ontbijt in tweeën gedeeld: de ene helft ging eens lekker mountainbiken, en de andere helft besloot te gaan wandelen. Startpunt voor ons allen was Hoeve Palogne, waar mountainbikes gehuurd kunnen worden.

Na lekker de hele ochtend (in het zonnetje!) buiten te zijn geweest, hebben we prima geluncht in Palogne en is iedereen daarna weer op weg gegaan naar Nederland. Toen wij aan het eind van de middag, ten zuiden van Maastricht, Nederland binnenreden, begon het, hoe kan het ook anders, flink te regenen. En dus hebben we de weergoden nog maar even bedankt dat ons hele herfstweekend zonnig is geweest!

Groetjes,  
Karien en Giel

