

NKBV-hut krijgt een nieuwe achtergevel en een nieuwe naam

## Tukhut wordt HerBerg



Bovenaanzicht eerste verdieping.



Bovenaanzicht begane grond.

**De Tukhut gaat fors op de schop. Het NKBV-onderkomen in de Belgische Ardennen wordt van onder tot boven gerenoveerd. De sfeer wordt opener en lichter, er komt meer ruimte en beneden komt er een open haard. Bovendien krijgt de hut na 40 jaar een nieuwe naam. We spreken NKBV-bureau medewerker Reinier Rijke, projectleider voor de verbouwing van de Tukhut, over de plannen.**

***Na de zomer wordt de Tukhut van onder tot boven verbouwd – wat gaat er allemaal gebeuren en waarom?***

De afgelopen vijftig jaar is er in de Tukhut nauwelijks iets veranderd. Dat begonnen we te merken. Er is boven geen warm water, de trainings- en recreatieruimte zijn niet gescheiden, de slaapzalen zijn relatief groot. Het voldoet eigenlijk niet meer aan de eisen van deze tijd.

De meest in het oog springende verandering wordt de uitbouw van de achterkant: er komt een houten uitbreiding met veel glas, en daarvoor veel licht. Zo ontstaat er meer ruimte.

***Betekent het dat er meer plaats komt?***

Het aantal slaapplekken blijft gelijk, of misschien wordt het zelfs iets minder. Door meer ruimte te maken, gaat vooral het comfort omhoog. En dat comfort gaan we op veel manieren omhoogtrekken. Het is de bedoeling dat bezoekers vanaf nu bij aankomst direct een kopje echt goeie

koffie krijgen. Beneden – dat wordt echt fantastisch – komt een open haard.

***De Tukhut is geleden met dubbeltjes en kwartjes bij elkaar gespaard. Voelt dat als een extra verantwoordelijkheid bij het maken van de plannen?***

Ik had de indruk dat de patrons, de NKBV-leden die de hut vrijwillig beheren, het in het begin best spannend vonden. Maar ik moet zeggen, de samenwerking met de Tukhut Commissie en de vrijwilligers is heel goed. De plannen zijn tijdens het laatste patronsweekend met open armen ontvangen.

***Ik begrijp dat de hut zelfs een andere naam krijgt. Vertel!***

Ja, de hut krijgt een nieuwe naam: de HerBerg, met een hoofdletter B. Het was een lastige beslissing. De naamsbekendheid van de Tukhut is heel groot, maar we merkten dat de associatie die mensen bij de naam hebben niet altijd positief is. Het imago was

een beetje oubollig. Daar komt bij dat, hoe zeg ik het netjes, mensen de naam niet altijd op de juiste manier uitspraken. We hebben gebrainstormd over nieuwe namen, daar kwam een lijst met vijftig ideeën uit en daar sprong deze uit.

Soms is het beste idee gewoon heel eenvoudig.

**Volg de verbouwing op Facebook:**  
[facebook.com/HerBergNKBV](https://facebook.com/HerBergNKBV).