



## Even 'n paar dagen lekker uitwaaien in Sy ...

Wij, Wim de Kam en Loes Versevelt, Ria en Peter van Delft, Carla en Rob Bastian, hebben ook deze herfstvakantie weer volop van de Tukhut genoten. Meestal zijn we er elk jaar wel een dag of drie rond het herfstvakantieweekend te vinden. Andere jaren waren ook Johan en Dini Mulder erbij, maar die waren dit jaar helaas verhinderd. Dit jaar vertrokken we om 9.00 uur uit Middelburg, (ieder op eigen gelegenheid) aankomst rond 12 uur bij de Tukhut. Al snel arriveerden ook de andere leden van onze groep en na een boterham uit het vuistje en een slok uit de thermosfles, wandelschoenen aan en starten maar. Want overdag is de Tukhut meestal gesloten (patrons willen ook genieten) en daar hadden we rekening mee gehouden, door thuis al de wandelkleding aan te trekken, zodat we bij onze auto's voor de deur van de Tukhut, alleen nog in onze wandelschoenen hoefden te stappen.

Onze eerste wandeling ging via de Calvarieberg naar Bomal, een korte stop bij de bakker en dan door richting Vieuxville, langs het stroompje de Aisne en Belvédère, Chapel st. Rahi dan Logne, Palogne en langs de Ourthe-boulevard, weer terug naar de Tukhut. Deze was inmiddels open en we konden ons bij de patrons Hans en Lieneke inschrijven. Lekker aan de borrel en even later naar de buurman "La bonne Fou" voor een heerlijke Ardenner maaltijd. Daarna nog even borrelen en UNO spelen en dan naar bed.



De volgende dag, na een goed ontbijt, gestart voor een rondje Lembrée. Bij het kerkje omhoog over de route des Crêtes naar Palogne, aldaar lekker aan de warme chocolademelk en dan verder langs de Ourthe achter het kasteel van Logne langs omhoog over de verbindingsweg Vieuxville / Bomal naar een schitterend uitzichtpunt op de vallei van Bomal en de Ourthe, door mooie bossen, weilanden, waterstroompjes, noem maar op. Met de prachtige herfstkleuren was het volop genieten en we boften met het weer. Het was droog met af en toe een zonnetje. De beschrijvingen van Dirk en Hans zijn perfect en kloppen als een bus. Je kunt bijna niet fout lopen. Weer terug in de Tukhut, lekker gekookt, geborrelt en UNO gespeeld, ons favoriete kaartspel. Oh ja, Hans nog geholpen met zijn defecte dérailleur, deze was zwaar verbogen door een val en hij kon er niet meer mee fietsen. Maar samen hebben we het weten op te lossen met dank aan de onvolprezen gereedschapskit van de Tukhut.



Inmiddels alweer dinsdag, onze laatste dag in Sy. Na het ontbijt, eerst onze corvee-plicht gedaan. Deze dag hebben we de wandeling "een rondje Hamoir" gelopen. Deze wandeling loopt langs en over de Ourthe richting Hamoir. Aldaar aangekomen, natuurlijk weer een lekker cafeetje opgezocht en toen verder naar boven over de Belvédère, het bos, de weilanden, weer bos en terug naar de Tukhut. Bij onze auto's aangekomen, eerst even oprispen en daarna de terugweg aanvaard. Zo, dit waren in vogelvlucht de belevenissen van onze geslaagde Tukhut vakantie.

Met vriendelijke Tukhut groet, Rob Bastian